

The Jackall's: Nederlands Kampioen NKS-Rivieren



Willem Stolk en Jochem Myjer hebben zich het afgelopen jaar volledig gefocust op het NKS-Rivieren. Ze hebben vele dagen op het water doorgebracht om de meest succesvolle aanpak te vinden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het behalen van de kampioenstitel. In deze gezamenlijke bijdrage van Willem en Jochem echter even geen details over technieken, werpmethoden, instellingen van visvinders of werpgewichten. Dit keer laten deze vismatten gewoon het gevoel spreken...



Jochem Myjer en Willem Stolk zien samen zaken die anderen niet zien!



Een prestatie van formaat, waarbij fanatiek vissen, vriendschap en de juiste filosofie centraal stonden.

Jochem kwam plots met een naam: The Jackall's! Binnen no time had hij een logo gefabriceerd

We weten dat het leven niet alleen uit succes bestaat, want in elk mensenleven zijn er gebeurtenissen die we liever overslaan. Toch leren we ook van de nare dingen. Tegenslagen brengen je tot nieuwe inzichten en je realiseert je daardoor dat het niet altijd maar vanzelfsprekend is om elke dag gezond op te staan en ons leventje te leven. Elk huisje heeft zijn kruisje, zeg maar. Buiten het nodige voorvissen zijn Jochem en ik vooral met deze filosofie begonnen aan dit avontuur. Open staan voor elkaar en proberen het zo goed mogelijk te doen. Het bijzondere is wel dat we samen dingen zien die er voor een buitenstaander niet zijn. Oeps wazig...! We maken tijdens het vissen gebruik van fysieke zaken, maar ook van iets ongrijpbaars of op basis van belangrijke gebeurtenissen uit ons leven. Het onderscheid tussen IQ en EQ voelen we aan en dat is best interessant. Het heeft ons in elk geval geholpen om die titel te pakken en dit zonder enorme stress of om bang te zijn fouten te maken.

SAMEN DELEN

Het avontuur begon meer dan een jaar terug spontaan. Gezien het enthousiasme van Jochem en zijn manier van vissen leek het mij gewoon leuk hem te vragen om mee te doen. 'Just do it!' Zijn antwoord en

de glinstering in zijn ogen spraken boekdelen. Snel daarna zaten we bij Studio Vis TV, waar we onder andere spraken over het avontuur dat we aangingen. Prachtig om te delen en te laten zien hoe je kunt genieten van het totaalplaatje, dat dus zeker niet bestaat uit alleen maar vis vangen.

THE JACKALL'S

Jochem kwam plots met een naam: The Jackall's! Binnen no time had hij een logo gefabriceerd. Voorpret van de bovenste plank en dat al ruim een jaar voor aanvang van de NKS-series! Daarna begon het vissen. Dit deden we op verschillende wateren, soms zelfs in het gezelschap van andere vissers. Je leert namelijk het meest van anderen en hoe leuk is dat? Soms hadden we ook vissers in de boot die een nare tijd doormaken; variërend van een verslaving tot aan ernstig ziek zijn. En dat was speciaal. De kracht en het doorzettingsvermogen van die vissers, maar zeker ook het respect voor elkaar bleef bij ons hangen. Het klinkt misschien raar, maar deze mensen en hun verhalen waren tijdens de wedstrijden in onze gedachten. Het gaf ons in ieder geval veel kracht om zo te komen waar we zijn geëindigd.

De gunfactor was groot en mensen erbij betrekken maakte het nog interessanter. Neem bijvoorbeeld Tommy, de leverancier van onze aasvisjes. Hij deelde in onze winst, want

SLAPEN AAN HET WATER



Slapen aan het water... Om alvast in de juiste stemming te komen.



Al na een half uur hadden we zeven vissen in de boot!

zijn visjes waren als dood aas door-slaggevend tijdens de wedstrijden. Dank daarvoor gast!

Het is geen geheim dat Willems vriend en zeer gerespecteerd vis-ser Jan Porter uit Engeland mee is geweest in de periode dat hij het zeer moeilijk had - en nog heeft - met zijn ziekte. Het ging dan niet perse om het vangen van vis, maar wel om de menselijke factor. Zijn spirit en onwaarschijnlijke doorzettingsver-mogen was altijd bij ons aanwezig. We hebben zelfs op dezelfde plek-ken gevist, waar ook Jan bij was. Ons verhaal is groter dan alleen

het vangen van een vis. Het is een gedeelde winst, waarbij we een grote verbeeldingsgeest op onze schouders hebben zitten: de Bulgaarse Bummie Mummie! Het breed delen van ons avontuur met bijvoorbeeld vrienden en familie

heeft ook geholpen. Op de dag van de wedstrijd zijn in het land vele kaars-jes aangestoken. Allemaal mensen waarom we geven en die met ons dit avontuur beleefden. Jochems dochter die zo trots was op pappa's medaille, dat ze deze mee naar school nam, hoe lief! Of wat te denken mijn zoonlief Kay, die The Jackall's 'falers' noemde, waardoor onze beide beentjes op de grond bleven. En Nancy, alias 'Takkie', die op Willems linkerschouder zat naast Jan... Het klinkt waarschijnlijk allemaal wazig en misschien voor sommigen van jullie zelfs wat weëig, maar juist al deze details zijn voor ons medebepalend geweest voor het succes.

SLAPEN AAN HET WATER

De avond voorafgaand aan een wed-strijd aan het water slapen was ook zo'n onderdeel dat ons rust gaf. Het opsnuiven van de geur van water en het helemaal opgaan in de natuur is prachtig. Wederom iets kleins, maar wel een onderdeel van ons verhaal. De avond voor de laatste wedstrijd stonden we wat te kletsen aan het water en keken naar al die prachtige luchten. Momenten van stilte, maar net zo goed die van het geluid van de brullende motoren van duwbakken zijn 'part of the story'. Heerlijk. Als klap op de vuurpijl zagen we tegelij-kertijd ook een vallende ster, wat een gift. Een prachtige groenblauwe bal



Het verhaal is groter dan alleen het vangen van een vis.

'De wereldleiders zouden wat vaker moeten vissen samen...'

die voor onze ogen verdween in het niets. Dit verzin je niet! Een verhaal met ingrediënten waarvan we nu nog genieten.

De laatste wedstrijd kon er nog van alles gebeuren, maar we waren volhardend en vol van vertrouwen. Een boot vol met mentale onder-steuning op afstand, brandende kaarsjes en een vallende ster... Op onze schouders vrienden die met ons mee beleefden. Een enorme rust. Een speld die we niet hoorden vallen. Vis na vis. Geen geluid. Een roes... Al na een half uur hadden we zeven vissen in de boot! Achteraf bleek dit beslissend. De dag nadien is er pas dat besef. Het is gelukt; een verhaal zonder eind, maar met twee gouden medailles. We zijn trots. We zijn blij, we hebben gedeeld en gekregen!

THE DAY AFTER...

Maandagmorgen. Volle bak bericht-jes. Radio, kranten en magazines met

volop aandacht voor onze titel. Goed voor de promotie van de hengelsport. Goed voor iedereen. Een speciale beleving. Een speciaal gevoel. Een speciale overwinning...

Nagenieten van een heel bijzondere ervaring. Een prestatie die we dankzij velen hebben mogen beleven. Want wat is een overwinning waard zonder gevoel? Een beker in de kast is mooi, maar als er een verhaal met echte mensen en beleving aan vastzit, dan wordt het plots onbetaalbaar. Dank jullie wel allemaal. Jochem knapte een uiltje met zijn mediale om z'n nek en die van Willem hing boven z'n bed.

Vissen verbindt mensen... Op alle niveaus en van alle afkomst, religie, leeftijd, geslacht, het doet er niet toe. De wereldleiders zouden wat vaker moeten vissen samen...

Willem Stolk & Jochem Myjer



Willem Stolk 'on the air'.